

REISVERSLAG ANTWERPEN

23 – 24 september 2017

Een week nadat spontaan het idee is ontstaan om een weekendje naar Antwerpen te gaan, vertrekken we op zaterdagochtend om negen uur vanuit Leiden richting onze zuiderburen. Als je in september een weekendje weg gaat, moet je een beetje geluk hebben met het weer. En dat hebben we: het is prachtig nazomerweer, in Nederland en gelukkig ook in Antwerpen. Perfect om langs alle mooie, leuke en interessante plekjes van de stad te wandelen, met daar tussendoor natuurlijk genoeg ruimte voor koffie, lekker eten en Belgische biertjes, met dit mooie weer uiteraard op één van de vele terrassen die Antwerpen rijk is.

Antwerpen ligt op ruim anderhalf uur rijden van Leiden. Het is 'buitenland', maar je bent er sneller dan in Groningen. ☺ Om elf uur hebben we ingecheckt bij ons appartement en de auto in de garage geparkeerd en zijn we klaar om de stad te gaan verkennen. Vanaf het appartement, aan de rand van het centrum, lopen we in ongeveer een kwartier naar het oude centrum, waar we als eerste het Hendrik Conscienceplein aandoen. Dit is één van de leukste pleinen van de stad, met terrassen en rondom oude gebouwen, zoals de voormalige stadsbibliotheek en de Borromeuskerk. Bij een klein restaurantje aan het plein gaan we zitten voor koffie en lunch.

Na de lunch lopen we naar Huis Den Rhyn, een uit de zestiende eeuw stammend pand waar destijds specerijen werden verhandeld. Het gebouw heeft een opvallende toren: de Padaggertoren, die uitzicht bood over de Schelde, waar de handelschepen kwamen aanvaren. Vervolgens gaan we naar de Grote Markt, het centrale plein van Antwerpen. Waar we niet op hadden gerekend, was dat er juist dit weekend een urban festival plaatsvindt en het plein gevuld is met tribunes en vlaggen en ballonnen en heel veel mensen. Het doet enigszins afbreuk aan de sfeer van dit prachtige historische plein, dat wordt omringd met zestiende en zeventiende eeuwse gildehuizen. En natuurlijk het monumentale stadhuis, dat uit de vijftiende eeuw stamt.

Niet ver van de Grote Markt staat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, een gotisch bouwwerk met de hoogste kerktoren van België. Op de sfeervolle Lijnwaadmarkt zoeken we een terras op en bestellen we de eerste Belgische biertjes van dit weekend. Nadat we van onze biertjes hebben genoten, lopen we richting de Vlaeykensgang. Deze smalle steeg stamt uit de middeleeuwen en vormt een oase van rust tussen de drukke straten. De afwisseling tussen de stad bekijken en biertjes drinken houden we in stand als we na de Vlaeykensgang toegeven aan de lonkende terrassen in de Hoogstraat. Daarna is het tijd om te gaan eten. Dat doen we bij restaurant La Bomma (Vlaams voor oma), waar je authentiek Vlaams kan eten. En vooral veel... Na het eten doen we nog één drankje in de buurt van de Grote Markt en daarna wandelen we terug naar ons appartement.

De volgende ochtend beginnen we met ontbijt en koffie (en bubbels ☺). Op onze tweede stadswandeling lopen we als eerste naar het Centraal Station van Antwerpen. Het in de negentiende eeuw gebouwde kopstation is meerdere malen verkozen tot het mooiste treinstation ter wereld en dat vind ik niet overdreven. Van buiten is het al een imposant gebouw, maar als je de monumentale stationshal binnenloopt, kan je niet anders dan onder de indruk zijn. Ik vind het het mooiste gebouw dat we in Antwerpen zullen zien.

Vanaf het station lopen we verder langs de diamantwijk richting het Stadspark. Deze groene oase temidden van het drukke verkeer is wat Central Park is voor New York, maar dan op het formaat van Antwerpen (een heel stuk kleiner dus ☺). We slenteren een eindje door het park en lopen dan over de Vogeltjesmarkt naar de Graanmarkt. Hier gaan we op een terras zitten voor een kop koffie. Het is

inmiddels wel duidelijk dat er in Antwerpen oneindig veel terrassen, cafés en restaurants zijn. 😊 Nabij de Graanmarkt vind je het Rubenshuis, het voormalige woonhuis en de werkplek van de schilder Peter Paul Rubens. Het is nu een museum, maar wij bekijken het alleen van de buitenkant. Een eindje verder komen we bij de Meir, de grote winkelstraat van Antwerpen, waar alle bekende winkelketens zitten. Op de hoek staat het Koninklijk Paleis, een achttiende eeuwse paleis dat ooit door Napoleon is aangekocht, maar nu niet meer als paleis dienst doet.

Een eindje naar het noorden vind je het Begijnhof. Het ligt een beetje uit de loop van het oude centrum en er is verder helemaal niemand. In de binnentuin met daaromheen de oude woningen waan je je terug in de tijd. Het is dat er hier en daar een auto staat, want anders zou je denken dat je in de zeventiende eeuw bent beland. We lopen verder in noordelijke richting. Zodra je wat buiten het historische centrum komt, zijn de straten stiller en de gebouwen saaier. Uiteindelijk komen we uit in het Schipperskwartier, ten noorden van het oude centrum. Het Schipperskwartier is de afgelopen jaren helemaal gerenoveerd en is nu een levendige wijk met restaurants, cafés, terrassen en een jachthaven. Hier gaan we op een terras zitten om te lunchen.

Aan de oude haven staat het opvallende roestbruine gebouw van het Museum aan de Stroom. Dit museum vertelt de geschiedenis van de stad, maar het fraaie gebouw heeft nóg een bezienswaardigheid: via een reeks roltrappen kan je naar het dak van het museum, vanaf waar je van een geweldig uitzicht over Antwerpen kan genieten. Als we weer beneden zijn, lopen we een rondje om de oude haven, waar de nieuwe jachthaven nu wordt omgeven door nieuwe appartementengebouwen en tot restaurant omgebouwde oude pakhuizen.

We lopen via de kaaien (de kades langs de Schelde) terug naar het historische centrum. Hier, pal aan de Schelde, staat Het Steen. Dit was in het jaar 1200 het eerste gebouw in Antwerpen dat van steen werd gebouwd. Het maakte deel uit van de vesting rondom de stad en diende onder meer als gevangenis.

Na de lange stadswandeling hebben we wel een Belgisch biertje verdiend. Daarvoor keren we terug naar het terras op de Lijnwaadmarkt. Aan het eind van de middag sluiten we in stijl af met Vlaamse frites van een 'frietkot' aan de Groenplaats, waarna we de auto weer opzoeken om terug te rijden naar Nederland. Het was een zeer geslaagde citytrip: heel gezellig, lekker gegeten, lekkere biertjes gedronken en heerlijk van het mooie weer genoten.