

REISVERSLAG BARCELONA

15-21 augustus 2002

Donderdag 15 augustus 2002

Tegen half tien vanochtend van huis vertrokken en om kwart over drie geland op de luchthaven van Barcelona. De vlucht was probleemloos en te saai om iets over te schrijven. BasicAir van Transavia, dus je krijgt nog geen Snickers cadeau. Ben langzaam in de vakantiemodus aan het komen. Gisteren nog bij Sdu geweest, dus ook nu pas echt het idee van 'vakantie'. Friso ontmoet op Plaça Cataluna en zijn appartement bekeken. Ziet er leuk uit, hij lijkt het echt naar z'n zin te hebben hier, hoewel hij ook laat doorschemeren dit niet langer dan twee jaar of zo te willen doen. Friso heeft tapa's klaargemaakt (èrg lekker, dat kan je wel aan hem overlaten) en onder het genot van een glas wijn praten we bij. Na de tapa's en twee flessen wijn gaan we de stad in. We komen terecht in café Schilling, in een zijstraat van de Ramblas. Een leuk café (met wat langzame bediening, maar OK), waar we langer blijven dan gepland. Lange, leuke en serieuze gesprekken. We zijn behoorlijk aangeschoten als we Schilling verlaten. Dat is na een liter Sangria en voor mij wat biertjes en een cola en voor Friso wodka. We belanden vervolgens in een club, Salsitas, maar daar blijven we niet lang. Slechte muziek (althans, naar mijn smaak). Onderweg eten we falafel. Het is al tegen half vier als we naar huis gaan.

Vrijdag 16 augustus 2002

Ben rond elf uur wakker en zo brak als wat. Wat wil je ook na zo'n nacht. Friso komt pas om kwart voor één uit z'n coma. Friso's huis heeft weinig ramen en die er zijn bieden geen uitzicht, dus kijken wat voor weer het is, werkt niet echt. Straks maar eens kijken wat we gaan doen, beetje door de stad slenteren of zo. In ieder geval rustig aan vandaag, even herstellen. Montjuïc en strand bewaren we voor het weekend, in de hoop dat het dan echt mooi weer is. Buitengekomen blijkt het prachtig weer te zijn (stralende zon en erg warm). We doen toch Montjuïc vandaag. Het wordt een prachtige trip. Friso als toerist in z'n eigen stad. Via Plaça Espana naar Montjuïc, een grote berg/heuvel vanwaar je prachtig uitzicht hebt over de stad. Onderweg veel sportfaciliteiten (o.a. het Olympisch stadion) etc. Bovenop ligt een 18^e eeuwse burcht, het uitzicht over Barcelona is schitterend. Daarna teruggelopen naar beneden en langs de Passeig Joan de Borbó (aan de haven) een terrasje gepakt en heerlijk gegeten. De fles wijn is snel leeg. Marlies (collega van Friso) smst of we met haar en haar ouders nog een terrasje willen pakken in Gracia. Natuurlijk willen we dat!

Het is bijna half drie 's-Nachts als we thuiskomen. De ontmoeting met Marlies en haar ouders op Plaça del Sol in Gracia was erg gezellig. Daarna met Friso de Graciafeesten beleefd. Gracia heeft iets van een dorp in een grote stad en van 15-21 augustus is daar een jaarlijks een groot feest. Volle straten, veel muziek en erg gezellig. Met Friso vooral langs de kant *watching the world go by*. Later ook lekker meegefeest met de live-muziek. En de nodige caiperina's gedronken (een mix met limoen en cacacha, extreem lekker!). Top feest. Omdat we morgen weer gaan, houden we er op een christelijke tijd mee op. Barcelona begint een plek te worden die me buitengewoon goed bevalt. De eerste twee dagen hier zijn in ieder geval helemaal top!

Zaterdag 17 augustus 2002

Het is nu zaterdagmiddag, tegen half zeven. Kom net onder de douche vandaan, lokaal nogal verbrand. Weer de hele dag in de volle zon en hitte gelopen. De haven, La Rambla de Mar en Barcelonetta. Daarna enkele uurtjes op het strand gelopen (vandaar de rode kleur). Vanavond gaan we nog een terrasje pakken in Gracia.

Het is kwart over twaalf als we thuiskomen. Netjes toch? Heerlijk op Plaça del Sol op het terras gezeten. Nota bene Libanees gegeten. Apart, maar best lekker. Wat Estrella-biertjes erbij, heerlijk relaxed. Friso gaat morgenochtend werken, dus ik heb een deel van de dag voor mezelf. Ga lekker de toerist uithangen en Gracia, Sagrada Familia, Parc Guell en zo bekijken.

Zondag 18 augustus 2002

Zo gezegd, zo gedaan. Me vandaag wel weer het schompes gelopen. Eerst de Diagonal afgelopen naar de Sagrada Familia. Wat natuurlijk gewoon een erg lelijke kerk is, maar OK. Toen naar Parc Guell, op de kaart al een eindje lopen, maar dat het ook nog eens 20% omhoog loopt, staat niet op de kaart! Vanuit het park heb je een mooi uitzicht over de stad. Het park zelf draait om de frivolous vormgegeven en met mozaïek ingelegde kunstwerkjes van vriend Gaudí. Vervolgens weer teruggelopen door Gracia, via Passeig de Gracia (langs o.a. Casa Mila), richting Plaça Catalunya. Daar in het park zo'n anderhalf uur zitten lezen, de eerste keer dat ik daar deze vakantie aan toekom. Nadat Friso is uitgewerkt (tegen half vijf) lopen we nog door de Barri Gòtic en pakken we aan de Passeig de Gracia nog even een biertje. Even na achten zijn we thuis. Vandaag eten we namelijk in Le Salón, zoals Friso z'n huisje heeft genoemd. Calamaris, tortilla en gebakken groenten, glaasje wijn erbij, *as good as it gets* in een restaurant. Zowaar op tijd naar bed, wel wat anders dan de eerste nachten.

Maandag 19 augustus 2002

Vanochtend op tijd opgestaan. Friso is al weg. Vandaag ga ik naar Montserrat. Eerst naar Plaça Espana gelopen en vandaar de trein naar Montserrat. De rit duurt een klein uur, dus onderweg zitten lezen. Het laatste stuk gaat per kabelbaan (*téléferic*). Bovenop de berg ligt een klooster, waar omheen inmiddels de nodige restaurants en toeristenshops zijn verschenen. Het klooster is niet zo heel bijzonder (moet je van houden), het uitzicht is dat zeker wel. Het klooster ligt op zo'n 720 meter hoogte, maar met een tandradtreintje (*funicular*) kan je naar 970 meter hoogte. Vandaar weidse uitzichten over Catalunya en zicht op de apart gevormde (of beter: geërodeerde) bergen. Het is al aan het eind van de middag als ik op de Carer de Gelabert terugkeer. Na te hebben gedouched, loop ik weer de stad in en eet ik wat bij een restaurantje aan de Passeig de Gracia. Daarna nog even Gracia in, paar Caiperina's gepakt, maar al met al is het toch saai in je eentje. Rond middernacht ben ik thuis.

Dinsdag 20 augustus 2002

Vanochtend uitgeslapen. Vandaag een relaxed dagje. Tegen elf uur ga ik van 'huis' en neem de bus naar Plaça Catalunya (niet wéér zo ver lopen :-)). Vandaar doe ik wat je hier schijnt te moeten doen, namelijk slenterend de Ramblas af. Onderweg kijkend naar levende standbeelden, muzikale acts en verkopers van niet alleen bloemen en tijdschriften, maar ook van konijnen, vogels, kippen, slangen en andere beesten. Een leuke boulevard. Vervolgens loop ik naar het strand van Barcelonetta. Hier blijf ik een uurtje of drie, precies genoeg om enigzins rood weer thuis te komen. Dat thuiskomen lukt overigens aardig. Na een paar dagen kan ik me al aardig oriënteren, met name aan de hand van enkele grote straten en pleinen. Barcelona is bovendien een prettige stad om te vertoeven. Lees nog maar eens terug en je snapt waarom Friso hier zit :-).

's- Avonds met Friso afgesproken en gaan eten bij Rita Blue, een leuk café-restaurant met dito terras op een rustig pleintje even naast de Ramblas. Rond middernacht zijn we weer thuis, aangezien Friso morgen weer moet werken. Voor mij wordt het de laatste dag. Ik denk dat ik een beetje langs de Ramblas zal lopen, winkeltjes kijken, beetje lezen op een terras en rond zes uur zorg ik dat ik -gepakt en al- op Plaça Cataluna ben om afscheid te nemen van Friso en rond zeven uur de bus richting vliegveld te nemen. De week zit er dan al weer op. Ik moet zeggen: het was helemaal top, echt een leuke vakantie.